

G E N O O T S C H A P
A W K **VOET** V A N
O U D H E U S D E N

Nieuwsbrief 2023-14

Beste Voetgenoten

In aanloop naar de feestdagen nog een laatste nieuwsbrief en een Voetnoot. Zo rond deze tijd komt ook de herinnering aan 'The Christmas Carol' van Charles Dickens weer voorbij. Zo'n schrijnend, nostalgisch maar toch ook gezellig verhaal. Dickens zelf was woedend over de wijdverbreide armoede en uitbuiting in zijn tijd; hij schreef er dikke boeken over. De verhalen spelen zich af in het 19e -eeuwse Engeland waar met de opkomende (hoofdzakelijk textiel)industrie mensen leefden in erbarmelijke omstandigheden. Maar hoe was het in die tijd met Nederland gesteld en wat gebeurde er in Culemborg? Hoe pakte dit alles hier ter plekke uit wanneer het gaat over leefomstandigheden, armoede, gezondheidszorg in een tijd dat de maatschappij werd opgedeeld in die van de hoeden en de petten?

De werkgroep 1850-1950 pakte deze vragen op en Peter Schipper zet zijn naam onder de onderhavige Voetnoot. We weten inmiddels wel dat het schrijven van een Voetnoot een heel proces is, zowel voor de schrijver(s) als voor de redactie en de vormgever. En ook aan deze Voetnoot is stevig getrokken, maar het resultaat mag er dan ook zijn. Daarvoor petje af.

We hebben vanuit Voet het thema meer inhoud gegeven door de lezingen hierop aan te laten sluiten. Op de Voet-website vindt u verslagen van wat er werd besproken over de gezondheid en 'De Koloniën' in die jaren. En er volgen nog lezingen over de industrialisatie aan de Veerweg en over Thorbecke, niet onbelangrijk bij het ontstaan van onze parlementaire democratie aan het begin van deze periode. We sluiten af met de film 'Modern Times' van Charlie Chaplin. Tevens staat de stadwandeling 'Rafelranden in Culemborg' gepland, langs markante plekken zoals beschreven in de Voetnoot. En wordt er nagedacht over een bezoek aan het Volksbuurtenmuseum in Utrecht.

Het is oprecht toeval dat de Voetnoot 'Leven op de rafelranden' aan de vooravond van de kerstdagen verschijnt. Maar desondanks wensen we u goede feestdagen en vooral tot ziens in het nieuwe jaar.

Ineke de Weerdt

Wij waren wees

In vier eeuwen tijd woonden er 700 weeskinderen in het Elisabeth Weeshuis in Culemborg. Over 48 van die kinderen is door een groep van 17 vrijwilligers geschreven en Suzanne Huijs maakte er portretten bij. Het boek raakt mede omdat het een kant van de samenleving laat zien in een periode van armoede, zonder sociale voorzieningen. Daarmee sluit het boek aan bij het thema van deze Voetnoot.

Een aantal Voetgenoten was actief bij het onderzoek naar de 48 wezen betrokken. Een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen ons genootschap en het Elisabeth Weeshuis Museum! Het onderzoek krijgt mogelijk een vervolg. Heb je interesse om mee te doen? Maak dat dan kenbaar bij aanmelden@voetvanoudheusden.nl



Voet heeft de uitgave ook financieel gesteund en daarom krijgen alle Voetgenoten een exemplaar. U kunt deze (laten) ophalen bij het Weeshuismuseum. Lukt dat niet neem dan contact op met ledenadministratie@voetvanoudheusden.nl

Agenda voor het voorjaar van 2024

Zondag 20 januari

De Emerentianalezing: De Veerweg met aansluitend de Nieuwjaarsborrel.

Zaterdag 27 januari

Stadwandeling De Rafelranden met als afsluiting een kop Rumfortsche soep.

Dinsdag 20 februari

ALV en lezing over de Heilige Graal

Zondag 10 maart

De film Modern Times van Charlie Chaplin

Donderdag 21 maart

Lezing over Thorbecke

Zondag 7 april

De film Van de koele meren des doods van Nouchka van Brakel

Dinsdag 16 april

Lezing over de forten het Spoel en Everdingen en de Diefdijk Noord.

Dinsdag 23 april

Lezing Historische wegen; Nederland in beweging

Zaterdag 11 mei

Dagexcursie naar Harderwijk.,

Donderdag 23 mei

Lezing over de TBC-lijn, de tramlijn van Tiel via Buren naar Culemborg

Zaterdag 1 juni

Fietstocht De TBC-lijn.

Raadpleeg de website

www.voetvanoudheusden.nl voor actuele informatie.

Nieuwe leden

We verwelkomen de volgende nieuwe Voetgenoten en wensen hen een aangenaam en inspirerend lidmaatschap toe: S. Landzaat; P. Schaberg; T. van Beijnum-Kerhoven; Y. Zoetmulder; D. Brugman-Wammes; N. Sligter; B. de Rooij; K. Terlingen; C. van Bokhoven; T. Bronk; Y. van Heesewijk; C. Vonk; L. Bakker-de Bruin; J. Scheerder; M. Martens; Th.B.M. Kerkhof; P. Campagne; H. van Vliet; B. van

Holst; P. Miltenburg; H. v.d. Warenburg; K. de Mol; Bresser; D. Stienen; H. v.d. Anker; M. Rijnveld.

De teller van het ledenaantal staat bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief op 937.

Meedoen met Voetactiviteiten? U bent van harte welkom.

aanmelden@voetvanoudheusden.nl

CULEMBORG TOEN.NU



Ouderenzorg

Al in 1455 was er sprake van ouderenzorg in Culemborg. De rijken gaven van hun overvloed om de armen te helpen en hun nood te lenigen. Door God te tonen hoe goed ze waren, hoopten zij een plaats in de hemel te verdienen. Vanaf die tijd zijn er verschillende initiatieven geweest om arme ouderen, die niet meer in eigen levensonderhoud konden voorzien, te ondersteunen. Waar het begon met uitdelingen, werd later ook onderdak geboden. Lees hier verder: Ouderenzorg-CulemborgToen.nu



Ouderenzorg