

Dag Voetgenoten,

“Ben jij al gevaccineerd?” Dat is vaak de eerste vraag bij een ontmoeting, of dat contact nu digitaal of frontaal verloopt. En daarna delen we de opluchting dat het allemaal weer open gaat. Nu pas realiseren we ons wat we de afgelopen maanden gemist hebben. Hoewel...

Ik heb zelf niet zo'n last gehad van de lockdown. Binnen zitten betekende voor mij lezen, véél lezen. *Revolusi* van David van Reybrouck, aangeprezen in 'Voet voor Thuis' 12, was een van de uitschieters in de lijst. Het boek was ook nog gecombineerd met een Tv-serie en een podcast. Geschiedenis zoals ik het graag heb: alle partijen aan het woord, kleine menselijke details en ook de grote historische lijn. Geschiedenis die we zelf meegemaakt hebben, maar die je nu kunt overzien, die je uit de mond van de laatste getuigen zelf hoort. Het is daarmee mijn, onze geschiedenis. En dan achterin die literatuurlijst: geen kale opsomming, maar een wegwijzer in het bos der boeken. Lees dat boek, koop het lokaal. U mag er weer mee op een terras gaan zitten!

Hans Saan

Een nieuwe website voor Voet

“Het is wel wennen, maar het ziet er lekker fris uit” zei een Voetgenoot onlangs tegen mij. En dat was precies de bedoeling. We wilden de informatie over de vereniging actueel en makkelijk aanbieden, maar ja, wegens Corona hadden we weinig om aan te kondigen. Maar dat begint nu gelukkig te veranderen. De agenda, overal op de website prominent zichtbaar, begint geleidelijk weer vol te lopen. Op de homepage vind je de nieuwste berichten over de activiteiten van Voet. Een overzichtelijk menu geeft toegang tot

alle informatie over de vereniging. Het was een leerzaam traject om te ervaren wat er allemaal komt kijken bij het maken van een website. En we zijn nog niet klaar. We bouwen nu aan een tweede website die een portaal voor lokale historie wordt. Veel verhalen uit de collectie van CulemborgZoalsHetWas, maar ook bronnen en achtergrondinformatie voor wie meer wil weten, iets wil uitzoeken, wil delen met alle Culemborgers. Heb je reacties of suggesties, laat het weten via webredactie@voetvanoudheusden.nl



Een vernieuwde Voetnoot – met extra's

In de envelop waar deze nieuwsbrief in zat, trof je natuurlijk ook de nieuwste Voetnoot aan. Net als de website hebben de Voetnoten ook een 'make-over' gekregen.

In deze Voetnoot een prachtig verhaal over de textielindustrie in Culemborg door Voetgenoot Alies Derwig. Bij dit verhaal past de wandeling die Alies

heeft ontwikkeld langs alle kleermakers en naaiateliers die Culemborg de afgelopen anderhalve eeuw rijk was. En dat waren er heel wat! Combineer deze wandeling in het najaar met een bezoek aan de tentoonstelling die Alies heeft ingericht in 'De Vier Heemskinderen'. Je treft ook een folder aan, gemaakt door de 'Roos van Culemborg', met

daarin een route langs alle 'boekencastjes' die mensen in Culemborg in hun tuin hebben gezet en waar je onbepaald kunt lezen. Een mooi alternatief voor de 'weggeefdoos' die we normaliter bij de lezingen in de zaal zetten.

Nieuw! Een filmcyclus in het najaar

Lange tijd is geschiedenis vooral een zaak van perkament en papier geweest. Historici keken naar de teksten, kunsthistorici naar de afbeeldingen, en dieven sneden die eruit. Door de uitvinding van de drukpers werden prenten en pamfletten ruim toegankelijk. We leren van de 'gouden eeuw' omdat overal schilderijen van werden gemaakt.

Fotografie en film zijn de jongste visuele revolutie. Veel Voetgenoten hebben het in hun leven allemaal meegemaakt: de eerste kleurenfilms met geluid, televisie, nóg meer televisie, videorecorders, computers, dvd, breedband internet, smartphones en tablets. Het is nu ook iets geworden dat (bijna) iedereen in zijn zak heeft: een foto- en filmcamera in één apparaat dat ooit bedoeld was om mee te telefoneren. Wat je ziet staat in een wip op het

wereldwijde web. Het is de normaalste zaak van de wereld geworden. Gevolg: we komen om in de visuele informatie.



Een film die op mij veel indruk maakte was *Det sjunde inseglet*, 'Het zevende zegel', van de Zweedse regisseur Ingmar Bergman. Het is een zwart-wit film uit 1957 en het verhaal speelt in de middeleeuwen. Je kunt dus zeggen dat

het op twee manieren een historische film is.

Nieuwe bestuursleden, nieuwe ideeën. Ineke de Weerd en Huib Clarisse bedachten én organiseerden de cyclus 'historische films op zondag'. Een nieuwe activiteit voor Voet, waarbij we samenwerken met Theater De Franse School.

De cyclus begint op 21 oktober met een lezing door Constant Hoogenbosch, een cultuurhistoricus met een brede ervaring in de film- en mediawereld. De maanden erna gaan we een aantal films vertonen met gelegenheid tot nabespreking. Steeds op een zondag. Sommige films zullen je bekend voorkomen. 'Het zevende zegel' en 'Ben Hur' staan nog niet op de lijst, maar van mij mag dat. Meer informatie? Op de website natuurlijk! HS

Op de fiets met Voet

Voet had de goede gewoonte om ieder jaar een historische fietstocht te organiseren. Een enkele keer viel die in het water maar meestal was het een genoeglijke activiteit, met als vaste ingrediënten een historische invalshoek, koffie met cake of appelgebak en een hoop fietsplezier. Nu corona lijkt te zijn geweken hebben we voor het najaar een fietstocht langs (voormalige) steenfabrieken op het oog. Ter voorbereiding op die tocht gaan we langs bij het museum in Druten en



krijgen we op 21 september een lezing over die industrietak. Alle informatie staat op de website.

We vonden het jammer dat eerdere fietstochten niet makkelijk te vinden waren. Dus is een fietsploeg die oude tochten aan het narijden, voorziet ze waar nodig van actuele historische informatie en zet de route opnieuw uit op papier en online. Je vindt de herziene routes op de website (onder 'publicaties').

Altijd op de hoogte!

Om Voetgenoten te attenderen op waar we mee bezig zijn, sturen we drie keer per jaar deze papieren nieuwsbrief aan alle leden. Maar tussendoor sturen we steeds vaker digitale nieuws-

brieven om je te attenderen op wat er gaat gebeuren. Die nieuwsbrieven zijn korter en wijzen de weg naar uitgebreider informatie op de website. Nu hebben we van 809 leden wél en van

101 leden nog géén e-mailadres. Als je die digitale nieuwsbrief toch wilt zien, stuur dan een berichtje naar leden-administratie@voetvanoudheusden.nl.

Welkom!

Voet verwelkomt de volgende nieuwe leden:

A. Bos, M. Wehlburg, A. van Uden, M. Veenker, N. Wilholt, L. en A. Tissink, A. Nobel, H. van Everdingen, G.J. Snoek, T. Spaan, D. van Wendel, C.J.A.

Leermakers, P.J. Schoon, R. van Ulden, B. van Nunen, N. Schot, A. van Antwerpen, S. van Koevorden, M. Kuijter, M. van Merwe, J. Piek, M. Kroeze-Wammes, K. Spierenburg, B. Romeijn, B. Ensing, J. van Meeteren Geurtsen,

R. Paroubek-Groenewoud, M. van de Pol, E. Juursema, J. Bekink, P. Dirksen, K. Hilhorst en G. Evers.

Begin juni 2021 telt het genootschap 917 leden.